

**Liturgie en nieuws, zondag 16 december 2018, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Derde Advent**

**Morgendienst**

Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema

Organist: Sipke de Boer

Kindernevendienst:

groep 1 t/m 5 o.l.v. Marjolijn Agterberg

groep 6 t/m 8 o.l.v. Marjolijn van de Haar

**Avonddienst**

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

Organist: Johan Hulshof

**Collecten:** 1<sup>e</sup>: Kerk

2<sup>e</sup>: Onderhoudsfonds

**Liturgie voor de morgendienst**

- Voor de dienst: Lied 442
- Welkom en mededelingen
- Zingen: Psalm 103:9, Lied 103A; 1 en 2, lied 103<sup>E</sup>: (2x)
- Stil gebed, votum en groet (waarna de gemeente gaat zitten)
- Lauren en Benthe van Grootheest steken de derde adventskaars aan

Kerstfeest is een feest van mensen  
Mensen groot en mensen klein  
En voor ieder op de wereld  
Wil de Heer de Vader zijn.

- Zingen: Lied 444: 3
- Gebed van inkeer en verootmoediging
- Zingen: 'Abba Vader' (Opwekking 136).

Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn.  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen, U behoort ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d' uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

- Woord voor onderweg: Filippenzen 4: 4 t/m 7
- Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (3x)
- Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de Bijbel
- Aandacht voor het project van de kindernevendienst
- Hoofdthema: "Lichtdragers van God"
- Thema: Praten over het wonder
- Projectthema: Elisabet deelt in geloof

Lauren en Bentha zeggen: Elisabet, jouw licht schijnt in geloof.  
Jij deelt het wonder met Maria. God zelf stuurt haar naar jou,  
jouw kind springt op van vreugde, om de Heer die hij herkent.  
Jullie delen het geloof!

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- De Bijbel open: Jesaja 9:1-6
- Zingen: Gezang 26: 1, 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken 1973)

Daar is uit 's werelds duist're wolken  
een licht der lichten opgegaan.  
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,  
en gij, mijn ziele, bid het aan!  
Het komt de schaduwen beschijnen,  
de zwarte schaduw van de dood.  
De nacht der zonde zal verdwijnen,  
genade spreidt haar morgenrood.  
uit godlijk mededogen

Wat heil, een Kind is ons geboren,  
een Zoon gegeven door Gods kracht!  
De heerschappij zal Hem behoren,  
zijn last is licht, zijn juk is zacht.  
Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden  
zijn wond'ren van genaad' alleen.  
Hij doet ons, hoe met schuld beladen,  
verzoend voor 't oog des Vaders treên.

o Vredevorst, Gij kunt gebieden  
de vreed' op aard' en in mijn ziel!  
Doe alle volken tot U vlieden,  
dat al wat ademt voor U kniel!  
Des Heren ijver zal bewerken,  
dat Hij de zetel, U bereid,  
met recht en met gericht zal sterken.  
Hem zij de lof in eeuwigheid!

- De Bijbel open: Lucas 1: 39-56
- Zingen: Gezang 117: 1, 3 en 5 (Liedboek voorde Kerken 1973)

Hoe zal ik U ontvangen,  
hoe wilt Gij zijn ontmoet,  
der wereld hoogst verlangen,  
des harten heiligst goed?  
Wil zelf uw fakkel dragen  
in onze duisternis,  
opdat wat U behage  
ons klaar en zeker is.

Ver van de troon der tronen  
en 's hemels zonneshijn  
wilt Ge onder mensen wonen,  
der mensen broeder zijn.  
Met God wilt Ge ons verzoenen,  
tot God heft Ge ons omhoog,  
en onder millioenen  
hebt Gij ook mij in 't oog.

Zo diep waart Gij bewogen:  
Gij daaldet van uw troon;

zocht Gij der mensen woon,  
Gij die de last der volken,  
hun plagen duizendvoud,  
wat niemand kan vertolken,  
in liefde omsloten houdt.

- Verkondiging
- Zingen: Lied 117A, Lied 117 D
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst, waarna we zingen het projectlied op de melodie van "Midden in de winternacht", (NLB 486):

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.  
Kijk eens naar Elisabet,  
moeder wordt zij samen met  
haar nog jonge nicht,  
wat een blij bericht.  
Zij vereert zo haar Heer,  
laat Maria 't merken,  
haar geloof versterken.

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecten: 1<sup>e</sup> Kerk, 2<sup>e</sup> Diaconie
- Slotlied: Psalm 79:5
- Zegen, waarna: Lied 2005 ( Nederlands)
- Orgelspel

## Liturgie voor de avonddienst

- Orgelspel
- Welkom
- Zingen: Psalm 108: 1, 2 (staande)
- Gebed
- De Bijbel open: Lucas 1: 45-55
- Zingen: Psalm 111: 1, 2
- Verkondiging: Mijn ziel maakt groot de Heer
- Zingen: Lied 157a
- Dankgebed en voorbede
- Geloofsbelijdenis, lied 340b (staande)
- Collecten: 1<sup>e</sup> Kerk, 2<sup>e</sup> Diaconie
- Slotlied: Lied 439 (staande)
- Zegen met daarna zingen: 'amen, amen, amen'
- Orgelspel

## Nieuwsbrief

- \* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche ophalen voor de zegen.
- \* De kerstfolders liggen klaar ter verspreiding; neemt u een bundeltje mee?
- \* De catechese is op dinsdag: 17+ om 20 uur; op woensdag: 12-16 jarigen om 19 uur.
- \* U kunt weer olieballen bestellen op de bestellijst in de hal op zondag 9, 16 en 23 december! 1 zak (10 olieballen) a 7,50 euro. Maandag 31 december (Oudejaarsdag) kunt u ze afhalen in de hal tussen 10.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een warme maaltijd voor de allerarmsten in Jeruzalem!
- \* Op 23 december 19 uur is het 'Festival of nine Lessons & Carols' met 'Kavóca' o.l.v Luthine Postuma, Jan Broekhuis, vleugel en Job André, orgel.
- \* Op 24 december is er het kinderkerstfeest in de vorm van een kerstwandeling. De opbrengst van de collectebussen is voor het kinderkerstfeest en voor het werk van Marijke Folmer via Interserve voor kinderen met een beperking in Egypte om zo iets te doen vanuit de liefde van God voor alle mensen!
- \* Op 2e Kerstdag 's middags is in het Westhoffhuis een Kerst - Inn. Om 14.00 uur gaan de deuren open. Voor meer informatie zie flyer op het prikbord in de hal. U kunt ook Wil Welgraven vragen.